

“Dù có đi bận phỏng trộí, lòng vẫn nhớ về Hà Nội...”. Nhớ về Thủ đô yêu dấu khi xa thi  
không chung dân Hà Nội chính hiếu mà cũng ai dù đôi ba lần đã tò chán đón nỗi đây. Nghe i Hà  
Nội “về” Hà Nội là lần đầu tiên nói. Những những người “khác bận đà” cũng i có những  
cảm nhận không thay nào quên về i đây và nghe i Hà Nội. Trong những “nỗi niềm” đáng nhớ đó,  
phải kể đón “lại ăn tiêng nói” rất riêng của đất kinh kì ngàn năm.

### Cô gái làm duyên phai tết giêng nói



Tôi làm ở Hội Ngôn ngữ học Việt Nam nhuần năm, tôi đã tham gia hàn huyên các Hội thảo Ngữ  
học Trung thung niên của Hội (tháng 4 hàng năm). Tôi nhận ra một điều khá thú vị:  
Rất nhiều báo cáo viên là đàn ông (còn trai và già) đều có cảm tình với mày cô Văn phòng Hội.  
Đầu tiên là Hoàng Tuyễn Linh, rồi đến Nguyễn Hùng Chi, Đặng Kim Dung, Bùi Thủ Tiết, Đào  
Minh Phượng... Các cô gái trai này (có thể có bộ mày tinh khốc) đa số là sinh ra và lớn lên tại  
Hà Nội (chúng tôi hay đùa là *thu hàn lai F2*) là những người đặc biệt hùng sướng giáo dục cả nhà  
trong và gia đình, có ngoại hình tinh trai, những điều gì trong tiếng của người phỏng xa (nhất là  
dân miền Trung, miền Nam Bộ) là gì nghe nói rất hay, nghe “thánh thót nhặt chim” của họ.  
H.C.M.H. - Một anh chàng gác Sài Gòn chính hiếu, giang viên đài hàn, hăng hái tham dự mày  
hội thảo lần (vào cuối năm 90 của thế kỷ trước) cũng chỉ vì “hợp hàn” với khuôn mặt tôi  
tồn cùng giọng nói hàn sắc dứt khoát của Hùng Chi - “hoa khôi làng Ngôn ngữ”.

*Vàng thì thưa, thè than/ Chuông kêu thê thê, ngõi ngoan thê thê*  
. Những bài hát của cách ngôn chính là bài hát khói đâm gây ấn tượng (hay không) với  
bất cứ ai trong các cuộc giao tiếp. Người Hà Nội, trong đó phải kể đón các cô gái Hà Thành,  
luôn luôn tò mò đặc cảm tình của người nghe qua câu nói và giọng nói. Lại chào khói mào câu  
chuỵն. Cách nói năng ý tứ, lối sệt, đậm đà phong vự bận đà là “chiave khóa” quan trọng đập  
ra mặt quan hệ giao tiếp.

### Cái duyên “trai cho” hay sắc thái mặt phỏng ngữ?

Kinh thành Thăng Long xưa là một dải đất nõm trong lùu vực sông Hồng. Cái tên *Hà Nội* (do vua Minh Mạng đặt vào năm 1831) có nghĩa là “nhà trong sông”. Trong tiếng thô phân vùng tiềng Việt, Hà Nội nằm trong vùng phèng ngô Bắc Bộ (trong 3 vùng chính: phèng ngô Bắc, phèng ngô Trung, phèng ngô Nam). Những bến thân phèng ngô Bắc lì tiệp tách phân nhánh theo các vùng lãnh thổ nhau hòn. Chỗng hòn, tiếng miền biển Hải Hậu (Nam Định) tiềng trung du Tiên Yên (Bắc Giang), tiếng Xứ Đoài (Hà Tây cũ)... đều mang sắc thái riêng về biển thời tiết, âm vúc, thanh điệu... Theo PGS.TS Vũ Bá Hùng (Viện Ngôn ngữ học), tiếng Hà Nội “là ngôn văn hóa của lách sá ngàn năm, đặc biệt tinh tú nhuộm phèng ngô, thời ngôn Việt cổ, đặc biệt chắt lọc và gìn giữ, đặc biệt thưa thỷ hồn này sang thời hồn khác đã có một diễn biến mới nhất ngày nay”.



Là kinh đô của một quốc gia, Thăng Long (mà có nguồn gốc xa xưa từ thành Cố Loa) đã hình thành 3 chủng “thành”: kinh thành, quân thành, thủ thành. Chỗn thành mà tiêu biểu là vùng Kinh thành đã làm nên đặc trưng sinh hoạt, kinh doanh, buôn bán hàng hoá, sản vật của mảnh đất. Cố dân Hà Nội đầu tiên cũng hình thành khá đa dạng. Do không chịu sự chi phối “bản quyền” cồng mang tính khép kín như nhiều cộng đồng dân khác, người Hà Nội có đặc thù “đa sắc tộc”, tiếng Hà Nội cũng vì thế mà phong phú, đa dạng, khoáng đạt hơn. Sự giao thoa, chéo xát giúp cho tiếng Hà Nội “lồi” đi nhuộm yết bút hắp lối và giếng lối, thêm vào những nhân tố hay, vui tươi trahi. Chỗng hòn, tiếng Hà Nội giờ đây đã có 6 thanh điệu khu biết *kgang, huyễn, ngã, hòi, sỏi, rỗng*). Cách phát âm nhả hàng, không sốt đong 3 âm quết lối i [r], [tr], [s] nhả mệt sốt vùng khác. Ví dụ, câu “Trong sáng làm sao, vui vang làm sao tiếng Việt Nam mình”

thì nghe i Nam Bé sáu đón là

"Trong sáng làm sao, giang làm sao tiếng Giang Nam mèn"

về i các âm [tr], [s] đón rung lồng. Hay câu

"Sông Ba Lòng bay bao xa"

sáu đón nghe i một số vùng Hà Tây cũ nói là

"Sông Ba Long bay bao xa"

... Nghe i Hà Nội phát âm giao nhau chuồn giang chính âm và chính tò. Càng về i kho nghe vang phong phú (về i nhieu làng nghé, trung tâm buôn bán), cách nói duyên dáng, tò nhau, mang đậm đặc trưng nhanh nhẹn nêu p gia phong, tiếng Hà Nội đã thay đổi mang một nét riêng về đặc trưng phong cách. Chỗ thay mà tò xem, về i ta luôn coi tiếng Hà Nội là tiếng chuồn (

Nghe i Kinh kì nói gì cũng hay, Hay nhau tiếng Hà Nội

). Vậy giang, tuy chưa có một quy định mang tính pháp lý nào, các phong cách tiếng thông tin đón chúng (phát thanh, truyền hình) cung cấp nêu rõ coi tiếng Hà Nội là ngôn ngữ chuồn cung nêu rõ. Ai lên dài, lên hình cũng hét vang và cung phát âm cho đúng hoa giao vui tiếng Thủ đô, cung nhau một quy định "bắt thành văn" vậy.

## Tiếng Hà Nội cung ngày mai: Có còn hay, còn đón?

Thủ đô ta đang chuồn bao đón chào cái mẻ cỏ lách số 1.000 năm Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội. Nhưng Hà Nội năm nay so với Hà Nội năm xưa đã khác nhau. Sau khi sáp nhau toàn bộ Hà Tây, huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc) và 4 xã cung Lương Sơn (Hoà Bình), diện tích cung Hà Nội đã tăng vùt (3.324,9 km<sup>2</sup>) với dân số xấp xỉ 6,5 triệu người (tính đón 1-4-2009). Cung dân cung nhau vùng khác trên mảnh đất nêu cung cũng đón vùt đây. Thủ đô trở thành một mảnh đất "nhau trong mẻ". Vày tiếng nói nghe i Hà Nội xưa sẽ ra sao trong bối cảnh hôm nay?

Hà Tây rông lòn vui văn hoá xem. Đó là một nét văn hoá có bao gồm sáu riêng. Dĩ nhiên, văn hoá xem Kinh Kì kia cũng đã đón hình và khung đón lâu. Ngôn ngữ là một nét văn hoá và bao gồm cung ngôn ngữ thời đô vang cung bao không bao một dù có số "hoa tròn" đón chút. Chúng ta biết, Hà Nội xưa rất nhau, đón một vòng chung đón ý nghĩa sáng là hét. Vày mà khi mảng rông thành 4 quanh (thị trấn Mê Linh) và 9 quanh giao nhau, sáu cung cung tiếng Hà Nội vẫn giữ nguyên và lan toả, khó tròn lòn. Bởi nét đón tròn truyền thống (về i lòn nói, ngữ vang, âm sáu...) giao nhau đón hình và tròn thành một "áp lòn" mảnh mảng làm cho các quanh thời lòn tòn lòn vào cũng đón bao "hoa nhau" một cách tò nguyễn. Không nhau ng thời, tiếng Hà Nội lòn đón bao sung thêm nhau nét hay khác cung tiếng ngoai vùng (tiếng miền Trung, miền Nam, tiếng Nghệ... chung hòn). Giang nhau nghe i Thái Lan, dù nhau hòn thời tròn thời nghiêng, lòn sáu phát triển theo kiểu phong Tây, nghe i ta vẫn không quên nghi thời cung kính chung tay vái tay chào nhau theo kiểu Phật giáo. Hay dân xem Phù Tang (Nhật Bản) "Tây hoá" hét tò mắng rông duyên dáng vui bao kimono truyền thời và tinh thời võ sĩ đao bao tò. Một cô dâu Nga với Việt Nam thăm hòn hàng, bà con nhau ra ngay cô là dâu Hà Nội. Cô đã hét cung tiếng Việt qua "ông xã" nghe i Hà thành chính giao và thời là âm sáu tiếng Việt cung cô là âm sáu Thành phố. Thủ đón, tiếng Hà Nội ngàn đón vui phong

phú, tinh tế, dễ thương và đáng yêu, đáng nhớ trong một đồng bào có nết cởi mở và có quan điểm Dù ở đâu, Paris, Luân Đôn... hay nhau ng môn xa...

Ta vẫn nhớ ra bóng hình quê hương qua giọng nói.

### PGS TS Phạm Văn Tình

Phó Tổng biên tập Tạp chí Tự nhiên học & Bách khoa thư