



Ngày 6 tháng 12 năm 2010, tức ngày 1 tháng 11 năm Canh Dần, tại Câu lạc bộ Trần Nhân Tông Linh Xuân, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và Ảnh dâng Phật học Việt Nam, thuộc Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã tổ chức trọng thể lễ tưởng niệm lấn tháp 702 ngày mất của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

Tại buổi lễ có đại diện Ban Thủ Ảnh và Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, các Câu lạc bộ Trần Nhân Tông trên cả nước, đại diện lãnh đạo các ngành của Quận Thủ Đức, phòng Linh Xuân, cùng đông đảo các tăng ni, phật tử và hội viên Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và Ảnh dâng Phật học Việt Nam.

Hòa thượng Thích Đản Niệm, Trưởng Ban đại diện Phật giáo Quận Thủ Đức, Trưởng Văn phòng đại diện Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và Ảnh dâng Phật học Việt Nam tại các tỉnh phía Nam, ca ngợi công lao to lớn của Đức Trần Nhân Tông, hai lần đánh thang quân Nguyên Mông, xây dựng đền nóc ở thời kỳ XIII và Ngài là vua Tùy nhất của thiền phái Trúc Lâm.

Thay mặt Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và Ảnh dâng Phật học Việt Nam, ông Ngô Văn Quán, giám đốc Trung tâm bày tỏ niềm vinh hạnh của Trung tâm đã lấy tên riêng và hình ảnh Vua Phật Trần Nhân Tông, để供大家 vào thăm, để tiếp hân trang trí tuệ của công đồng, nghiên cứu các nguyên lý Phật học một cách khoa học có hệ thống, từ đó chắt lọc những đóng góp vào sự nghiệp văn hóa và tinh thần của nhân dân, trong đó đặc biệt là tiên phong dâng các biện pháp giữ gìn quyển nhung vén đài giáo đặc nhân cách công đồng, giáo đặc trách nhiệm công dân đặc biệt đắt.

Đến đây dâng nhung giáo lý tinh hoa nhất, trí tuệ sáng suốt nhất của Phật vào công đồng, Trung tâm đã thông qua các họa sĩ, trao đổi, sinh hoạt học thuật, xuất bản sách về Trần Nhân Tông và văn đài trùng tu tôn tạo chùa Trúc Lâm Yên Tử, xây dựng nhà thiền Đắc Diệu Ngã Giác Hoàng, để qua đó để a vào nhân dân và Phật tử nhung bài học quý báu của Ngài trong công cuộc lãnh đạo nhân dân Đản Viết thời kỳ XIII, bao gồm và xây dựng đền nóc, và công cuộc hoằng dương dâng Phật pháp của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, anh hùng dân tộc thiền, đã lập nên khu văn hóa lịch sử Phật giáo nổi tiếng, mà đến nay, di sản đặc trưng, văn hóa có ý nghĩa và giá trị to lớn và trang nghiêm, sống mãi trong lòng dân tộc.

Đại vương giáo lý của Phật Tổ, Trùn Nhân Tông là một hình ảnh lung linh dũng tráng vĩ nhoát. Ảnh lung linh lối đi của Ngài một cách thiết thực, Trung tâm đã thành lập các Câu lạc bộ Trùn Nhân Tông từ một số đền phật giáo trên cả nước, hoằng dương với các nội dung: Giáo dục tinh thông, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống; làm từ thiện; khuyễn học và từ vịnh bão vui sướng khoe cho nhân dân.

Trong hơn mươi năm qua, Trung tâm đã xuất bản gần 20 đầu sách, với hàng vạn cuốn, trong đó top "Những Điều Dạy Về Phật Của Trùn Nhân Tông", đã tái bản và top "Vua Phật Trùn Nhân Tông", là những tài liệu quý, giúp cho hàng triệu viên học tinh thông sáng của Ngài, rèn luyện đỗ hoàn thiện nhân cách, phát huy trí tuệ, sáng tạo, góp phần thiền thâm vào công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Đã ghi nhận công đức của Ngài, hàng năm, các CLB Trùn Nhân Tông trên toàn quốc đã phái hàng vạn người ngành y tế, kềp thõi hộ trại các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn ở các vùng sâu, vùng xa, giúp đỡ người già cô đơn, trẻ em tàn tật, nhiễm chikt đục mắt da cam, đồng bào bị thiên tai; tông cung, tông nhà "Tình Thượng" cho một số xã và gia đình gặp khó khăn, với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng.

.Với tinh thần đắc soi dại chân thiền mà Tổ Trùn Nhân Tông, nhằm góp phần phát huy truyền thống yêu nước, trí tuệ, đeo đắc của dân tộc vào công đồng người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài, kêu gọi đồng bào hằng vui Tự quoc đỗ ngày càng xứng đáng với quê hương đất nước, Trung tâm chúng tôi đã đưa tinh thần và hình ảnh vua Vua Phật Việt Nam đến các nước qua sách, top chí và các sốn phẩm văn hóa nói với Ngài; đồng thời hộ trợ cho các hiền giỗ Minh triết thành lập các Trung tâm, các Hội Thiền mang tên Trùn Nhân Tông tại nước ngoài. Đến nay, Hội Thiền Trùn Nhân Tông Hà Lan, Na Uy, Úc châu đã đắc chính quyển đà phật cõi giây phép hoằng pháp. Từng tháng Trùn Nhân Tông đã đắc cõi kỉu bào ta tì các nước như Hà Lan, Na Uy, Đan Mạch cung nghênh đón rộn ràng và an vui tì các ngôi chùa Việt trên đất khách. Hàng năm, nhân dâp kỉ niệm ngày một của Trùn Nhân Tông, các Hiền giỗ minh triết tì các nước Pháp, Mĩ, Đức, Cộng hòa Séc, Slovakia, Úc châu, Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy... đều tề chúc lì tưng niêm Phật Hoàng Trùn Nhân Tông một cách trang nghiêm, thành kính. Tháng 3 năm 2010, các Hội viên của Trung tâm đã cùng gần 300 hiền giỗ minh triết các nước dâp cuoc gõ và giao lưu tì Thái Lan; đắc biết đã tông tưng Đắc Phật hoàng Trùn Nhân Tông cho Trung tâm Phật giáo Quốc tì Thái Lan và tông cho chùa Việt thuộc họ phái Đài thiền lòn nhết tì Thái Lan. Tì cuoc gõ, giao lưu này, mồi ngọn i con dân dâp Việt tì mồi miến lãnh thổ quoc tì hằng vui tì quoc Việt Nam, vui Đắc Điều Ngõ Giác Hoàng vui sướng cung kính, tôn nghiêm, khéo ghi trong tâm khẽm vui trí tuệ, đeo đắc, hành trang cõi của Ngài, cùng nhân dân ta tôn vinh Ngài là biếu tinh cõi Trí tuệ Phật Việt Nam, là viên ngọc vô giá không chõ cõi Việt Nam mà còn cõi nhân loài; Ngài là tóm gõng đà chiểu vui đang tìa sáng vui:

- Đào đúc và tri thục thiên tài của người lãnh đạo đất nước Đức Phật Việt.
- Là gương soi về nhân cách đúc phát huy nhân cách người Việt Nam.
- Là tâm bùn của trí tuệ vô ngã, đúc đúc hùng thiền và công lý cân bằng của sứ đoàn kết dân tộc.
- Là gương sáng của lòng yêu thương và niềm tin cho mọi người hổn noi theo.
- Là gương sáng Đạo Đà cho mọi người tu sĩ, phật tử Việt Nam hùng tinh Đức Thầy: sống tích cúc và hữu ích khi thực hiện niềm tin tín ngưỡng nói chung và Phật giáo nói riêng.
- Là gương soi của lòng dũng cảm và khoan dung đã tạo ra mọi khí phách chung giáp ngoái xâm.
- Là tấm gương diết độc, dám tột bùi mòn thiêng thục mà con người thường mỉ邈 cđ thục hiền lõi ích cho dân, cho nhân.
- Là tấm gương giáo dục về tâm lý ảo ng xảo, dùng người nhau để ngang mày mực đùi noi theo, đâm bù o sù đùu hòa cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Nhin lại, nhìn năm qua, đúc sứ chđ đúc sát sao và hđ trđ nhuột tình của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam; đúc biết là vai trò của ông Nguyễn Xuân Thống, Tổng thư ký Liên hiệp các Hội UNESCO thời gian, Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam luôn khđng đđnh con đđng phát huy nhân cách Trung Nhân Tông trong đđi sđng là rđt lõi ích và đem lõi hiđu quđ tinh thđn cho cộng đồng. Trong thời gian tđi, Trung tâm sứ thđc hiđn chđng trình kđ hođch lâu dài đã đđ ra là tham gia trùng tu, tôn tđo và phát huy di sản quý báu của Trung Nhân Tông trên Am Ngđa Vân, đđnh núi thuđc huyđn Đông Triều, Quđng Ninh, nđi Trung Nhân Tông hành thiđn và viên thđch; đđng thời tđ chđc hđi thđo, trao đđi và sinh hođt hđc thuđt, làm sáng tđ hđn nđa công đđc và phđm chđt của Đức Điều Ngđ Giác Hoàng trên nhiđu mđt có lõi

nhứt cho đài súng tinh thần của nhân dân ta.

Sự tồn tại 700 năm qua, linh khí của đất nước Việt Nam đã, đang và tiếp tục để lại dấu ấn sâu đậm trong danh nhân văn hóa và anh hùng dân tộc, trong đó có Trần Nhân Tông là một trong những ngôi sao sáng nhất về đỗ đồng và ý chí anh hùng dân tộc. Điều này kể khi có UNESCO trao giải thưởng (1946) là có sự vinh danh các tên gọi sáng về tài năng và tri thức đặc biệt cho nhân loại học pháp. Chúng ta còn hướng tới chương trình vui Nhà nước tiếp tục chia sẻ trung thành UNESCO trao giải vinh danh TRẦN NHÂN TÔNG LÀ ANH HÙNG VÀ DANH NHÂN VĂN HÓA, bởi vì, tiếp theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trần Nhân Tông là nhân vật xứng danh với tên vóc tinh túng vĩ nhân, là nhân vật có ảnh hưởng lớn lao, thúc đẩy Văn hóa và Lịch sử Việt Nam phát triển và rực rỡ ngày hôm nay.

Lễ dâng hương và dâng hoa Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã khai thúc lễ tưởng niệm Ngài vui niềm xúc động, tôn kính và trang nghiêm.

Vân Giang